

Beretning om **Hans Peter Hansen** og familie.
Beretning og illustrationer indsendt til Sønderborg Slot, november 2021, af barnebarn.

Hans Peter Hansen (1877–1945)

Hans Peter Hansen og hustru Cathrine var ved krigens begyndelse fattighjemsbestyrere på en ejendom nær ved Rinkenæs gl. kirke. Cathrine fortsatte under krigen sammen med deres 3 børn den daglige drift, der omfattede et mindre landbrug, hvortil man på et tidspunkt fik russiske krigsfanger som hjælp.

Ved hjemkomsten fra krigen fik Hans Peter stilling som Amtstjener (den var muligvis knyttet til stillingen som fattighjemsbestyrer?) i hvert fald indebar den også politimæssige beføjelser.

Allerede i efteråret 1919 sikrede han sig anbefaling fra Vælgerforeningens formand, som sikkert har været til fordel ved ansøgningen til at blive ansat som dansk politibetjent i 1920.



Politijobbet blev dog kvittet, da han i 1925 erhvervede husmandsstedet "Kirktoen", som blev udstykket fra domænegården "Buskmose".

Om tilværelsen i 30'erne ved vi kun lidt. Min mor, som var yngste datter og som var den sidste, der forlod barndomshjemmet, har fortalt, at det var små kår, men at forældrene – Hans Peter og Cathrine – var tilfredse.

De havde i en periode Hans Peters far boende. Han var krigsveteran fra 1864 og han har bl.a. fortalt om sin deltagelse i krigen i bogen "Vejen hjem".

Sønnen Hans kom i købmandslære, de to søstre, Anne Sophie og Louise Marie, kom begge i huset hos skiftende familier i Sønderjylland og København.

Beretning om **Hans Peter Hansen** og familie.
Beretning og illustrationer indsendt til Sønderborg Slot, november 2021, af barnebarn.

Krigen 1940-1945 satte dybe spor i familien.

En engelsk bombemaskine blev efter et bombetogt over Flensborg i august 1940 forfulgt af et tysk jagerfly og valgte at droppe sin last af 3 sprængbomber tæt på Kirktoorn. Bomberne efterlod 3 store kraterer og samtlige ruder blev knust i ejendommen. Blandt de mange tilskuere, der dukkede op i de følgende dage, var der en der bemærkede: ”Der kan du se, Hans. Englænderne ved godt hvor du bor.”



I 1943 besluttede Hans Peter og Cathrine at afhænde Kirktoorn. De slog sig ned i Rinkenæs for at nyde deres otium.

Louise var i 1939 blevet gift med en grænsegendarm, der i januar 1940 fik tjenestestedet i Tønder. Han blev sammen med størstedelen af korpset interneret i Frøslevlejren i september 1944, og han var blandt de 141 gendarmere, der blev deporteret til Neuengamme 5. oktober 1944. Her døde han i november 1944.

Hans havde i 1935 stiftet familie, fået 2 sønner (1940 og 1943) og bosat sig i en ejendom i Tønder, der efter et bombeangreb i 1942 var blevet genopført. Men i april 1945 blev ejendommen igen angrebet af engelske bombefly, der resulterede i, at Hans og husruen Martine og den mindste af drengene blev dræbt.

Det siger sig selv, at disse voldsomme begivenheder tog hårdt på Hans Peter og Cathrine.

13. december 1945 var Hans Peter på sin cykle på vej mod hjemmet. Han havde den kraftige vind imod sig og var ikke opmærksom på en bagfra kommende engelsk militærjeep, da han svingede over landevejen ud for hans hjem. Han blev påkørt og erklæret død på stedet.