

### Min fars soldatertid under 1. verdenskrig

Efter overstået læretid fik Reinhold arbejde som karetmagersvend hos det tyske militær i Flensborg.

Han blev indkaldt som soldat i november 1915 og blev tilkommanderet en personelerstatningsbataljon, der var stationeret ved byen Gnesen (nu beliggende i Polen).

Efter sin grunduddannelse blev han tilkommanderet 357' infanteriregiment, som lå ved fronten i nærheden af byen Samer syd for Calais i Frankrig.

Han gjorde tjeneste som befalingsmodtager (ordonnans) ved en infanteribataljon. Bataljonen blev senere flyttet til Flandern i Belgien, hvor den lå i stilling omkring byen Langen langs Yserfloden. Floden udspringer i Frankrig og udmunder i Nordsøen ved den belgiske by Nieuwport - den er kendt fra verdenskrigene.

Her blev han såret den 4. april 1918.

Reinhold blev overført til et lazaret i byen Trier. Efter udskrivning fra lazarettet blev han beordret tilbage til sit stamregiment ved Gnesen.

I sommeren 1918 kom Reinhold på sanitetsskole i byen Bromberg (nu beliggende i Polen), hvor han blev uddannet som sanitetssoldat.

I august 1918 blev han beordret tilbage til fronten i Flandern og denne gang som sanitetssoldat i en nyoprettet tung maskingeværn.

Reinhold kan huske, at alle i enheden var unge mænd under 28 år, at enheden led store tab, og at alle overlevende modtog det tyske jernkors, elite.

Den 11. november 1918 kl. 1100 formiddag lød det sidste skud - krigen var slut. Tyskerne måtte trække sig tilbage bag om Rhinen, udlevere flåden (der sænkede sig selv) og uhyre mængder af jernbane- og krigsmateriel.

Reinhold blev afkommanderet i byen Erfurt den 9. december 1918. Herfra vendte han hjem til Flensborg.

Da man på de stedlige sygehuse havde hårdt brug for personale, blev han ikke afkommanderet, men beordret til tjeneste på et nærliggende sygehus. Her arbejdede han som sygehjælper, indtil han blev afkommanderet den 19. april 1919.

Den 20. april 1919 fik Reinhold arbejde som svend hos en karetmager i Hokkerup ved Rønshoved.

Reinhold Petersen, min far, i 1' verdenskrig, 1914-18.



Reinhold Petersen

Reinhold Petersen





Reinhold Petersen

Reinhold Petersen



Reinhold Petersen



Min far som soldat - den sidste melding

Flandern

Belgien

Den 4. april 1918

I frontlinjen lå tyske og engelske enheder i skyttegrave over for hinanden. Tyskerne forberedte et modangreb.

Min far (ordonnans) skulle overbringe en melding fra bataljonstaben til frontkompagnierne. På vej hertil blev han beskudt af en engelsk flyver - han nåede dog uskadt frem til det første kompagni, som lå i en hulvej.

Herfra skulle han videre til 2. og 3. kompagni. Pludselig fejede fjendtlige maskingevørsalver hen over hulvejens skrænter, som han skulle passere, og fjendtlige granater slog ned her og der.

Det var yderst farligt at komme videre; men meldingen skulle jo frem til de øvrige kompagnier. Min far forsøgte derfor at komme ud af hulvejen ved at rulle sig op over kanten. Men det lykkedes kun delvis - han blev såret af en granatsplint ved det ene øje og i halsen. Han blev fundet af en sanitetssoldat, nødtørftig forbundet og evakueret til et opsamlingssted for sårede - en nærliggende jernbane, som pionersoldater havde bygget. Herfra blev han sendt til Trier, hvor han blev indlagt på lazaret.

Hændelsen førte til en anden militæruddannelse, hvorefter han blev sendt tilbage til fronten igen.

## Nekrolog

### Karetmager Reinhold Petersen, Kliplev

Karetmager Reinhold Petersen, Kliplev, er afgået ved døden den 21. december 1986.

Han er født den 12. september 1887 i Flensborg og kom efter afsluttet læretid og svendeperiode i Hokerup ved Rønshoved til Kliplev. Her købte han i 1921 den gamle ejendom af 1755 i Lillegade 24, hvor han åbnede sit karetmagerværksted.

I 65 år har Reinhold Petersen drevet selvstændig karetmagervirksomhed, og han har kunnet udøve sit håndværk endnu i en alder af 89 år. Som bierhverv har han i mere end 40 år drevet røgeri, og han gik med stor iver op i biavl og fiskeri.

Han havde en usædvanlig god hukommelse, som i særlig grad kom til udtryk ved hans interessante fortællinger om familieforhold og egnshistorie.

Han var overalt kendt for sit solide håndværk, sin faglige dygtighed, flid og hjælpsomhed.

Hans dygtige og trofaste ledsager, hans hustru Hedwig Marie Petersen, gik ham foran i døden i 1982. Han efterlader sig to sønner med familie.

De sidste uger tilbragte han på Plejehjemmet i Kliplev, hvor han med taknemmelighed tog imod den venlige og ansvarsfulde pleje.

Begravelse

Kliplev Kirke den 27.12.1986