

Som tilhørende Reserven efter aftjent Værnepligt i den prøjsiske Hær, maatte jeg ved Krigsudbrud ^{Tirsdag,} stille den 4. August 1914 paa Kasernen i Haderslev, hvor jeg den Gang opholdt mig. Lørdag, den 8. August 1914 Kl. 12 forlod vi Haderslev og kom om Mandagen til Aachen, hvorfra vi marcherede Tirsdag Morgen den 11. August Kl. 5. ind i Belgien. Den første Fægtning var den 18. August 1914 ved Tirlemont og den næste ved Nimy/Mons den 23. August 1914. Vi kom forbi Waterloo Monumentet og den saa var jeg med i Marne-Slaget den 6. September 1914 ved Neuvy-Esternay efter at være kommet igennem Byen Chateau-Thierry. Paa Tålbageetoget havde vi igen et Sammenstød med Englænderne den 9. September 1914 ved Montrauil aux Lions. Efter at have været i Skyttegrave forskellige Steder kom der den 28. August Forstærkning af Frivillige og senere indkaldte, hvorefter vi kom til Skyttegravehøje ved Moulin~~s~~-sous-Touvent~~s~~ i Nærheden af Blerancourt, hvor vi blev indtil 28. December 1914. Efter at have fejret Nytaarsaften i Blerancourt blev vi sendt afsted og havnede i Elsass i Byen Bollweiler. Fra 6. Januar 1915 - 8. Marts 1915 var vi i Elsass og den værste Tur eller Omgang vi var med til var Stormen paa Hartmannsweilerkopf den 20- 21. Januar 1915, der krævede store Ofre. Fra den 8. Marts til den 27. Marts 1915 laa vi i Reserve i Guise, hvor vi blev uddannet med russiske Geværer. Den 1. April 1915 kom vi til Skyttegravene ved St. Maria-Py i Champagne, hvor jeg blev saaret den 20. Juni 1915 om Eftermiddagen ^{af} ved en Granatsplint, som stadig sidder i Kroppen. Efter Lasaret-Ophold forskellige Steder kom jeg til Garnisonen i Slesvig, hvorfra jeg blev permitteret med Inva~~l~~iderente i Januar 1916. Den 21. September 1917 blev jeg dog igen indkaldt til Militærtjeneste, selv om jeg kun var ~~garnis~~ garnisontjenestedyelig, og skulde have været afsendt til Fronten med det samme. Det blev dog ikke til noget, og forblev jeg i Flensborg til den 5. Maj 1918 da jeg blev sendt til Altona-Bahrenfeld for at blive uddannet til Artillerist. Her uddannede jeg saa Rekruter indtil Krigens Slutning, og kom til Flensborg efter Vaabenstilstanden.