

Niels Kappel.

Niels Kappel blev født den 20. januar 1899 på Seggelund Kro som søn af kroejer Chresten Kappel. Kroen var på den tid en særdeles veldrevet kro med sin beliggenhed ved hovedvej A 10, den store hovedfærdsåre op gennem Jylland, og her fik Niels sin opvækst og grundlaget for sit senere rige virke, der med rette placerer ham i rækken af egnens store personligheder.

Skolegangen startede i Bøjskov Skole, og da han her viste rige evner, fortsatte den i Haderslev.

Hans hu stod ikke til krodrift og landbrug, så efter ønske påbegyndte han i 1914 en uddannelse på seminariet i Haderslev med en afsluttende præparandeksamen i 1917.

Men så, atten år gammel, indhentede 1. verdenskrig ham. Han blev indkaldt til militærtjeneste og efter grunduddannelse sendt til Vestfronten i Frankrig.

Her var han med i forreste linie og oplevede de frygtelige kampe, hvor Tyskland i foråret og forsommeren 1918 gennem en række store offensiver søgte at gennemtvinge en afgørelse til sin fordel uanset omkostningerne.

Niels Kappel overlevede de voldsomme kampe, og under de allierede Vestmagters efterfølgende offensiv blev han den 2. september taget til fange af englænderne og kom som så mange andre dansksindede sønderjyder til krigsfangelejren Feltham i England.

Krigsdeltagelsen var slut for Niels Kappel, men de frygtelige oplevelser satte sig varige spor, som forfulgte ham resten af livet i form af tilbagevendende, natlige mareridt.

Efter genforeningen i 1920 havde seminarieuddannelsen fra tysk tid i Haderslev ikke gyldighed i Danmark, og dels derfor og dels på grund af de psykiske efterveer fra krigsdeltagelsen fravalgte han en fremtid som lærer og besluttede i stedet at blive landmand.

I et par år var han landbrugslev på "Bojskovgaard", hvorefter han i 1925 købte ejendommen "Stendevadhus" i Bøjskov, og her skabte han sammen med sin hustru, Sofhie, et godt hjem for familien, der efterhånden omfattede tre sønner og en datter, som alle, alt efter evner, fik en god uddannelse.

Niels Kappel var i sin gerning en meget retlinet personlighed med en vid horisont præget af flittig læsning og en levende interesse i samtiden og dens store og små hændelser, så det var derfor naturligt, at han efterhånden fik en række tillidshverv i lokalsamfundet. Her skal bl.a. nævnes kasserer i Husmandsforeningen, revisor i Tyrstrup Mejeri, bestyrelsesmedlem i DSK, Danske Sønderjyske Krigsdeltagere, og i Biavlerforeningen.

Men hans største indsats blev ydet i Tyrstrup Sogneråd, hvor han i en årrække blev valgt ind på Husmandslisten. Efter sognerådsvalget i 1961 blev han fra januar 1962 næstformand og efter valget fire år senere sognerådsformand.

Hans virke i sognerådet blev efterfølgende karakteriseret med ordene: udpræget retfærdighedssans, ordenssans, stor lune og en evne til at få tingene til at glide.

I 1951 overtog han sit fødehjem Seggelund Kro efter sine forældre og flyttede fra Stendevadhus i Bøjskov.

Kro driften var ophørt i allerede tilbage i 1934, men det tilhørende landbrug var der stadig, og det gik han nu i gang med at forbedre. Der blev købt mere jord, maskinparken blev moderniseret, og en ny, tidssvarende staldbygning blev bygget, således at det hele efterfølgende blev karakteriseret som et mønsterbrug.

Niels Kappels virke som sognerådsformand blev desværre kun kort.

Den 20. maj 1966 om eftermiddagen var han som sædvanlig på sognekontoret for at ordne løbende sager. Sidst på eftermiddagen tog han imod et tilbud fra kommunesekretær H. H. Pedersen om at blive kørt hjem til Seggelund Kro.

Efter at være blevet sat af, og Pedersen var kørt tilbage mod Christiansfeld, trådte Niels Kappel, da han ville krydse vejen over til sit hjem, af uforklarlige grunde ud foran en bil og blev påkørt og dræbt.

En af sognets store, stovte personligheder var ikke mere, nye tider stod for døren med nedlæggelse af sognene og dannelse af storkommuner og tidens tendens mod stordrift på mangfoldige områder. Men Niels Kappel er værd at mindes for sin gerning til gavn for hans egn og for sognet.