

“Valkyrien”s ankomst til København

Nationaltidende 19. August 1919.

“Valkyrien” har hentet 121 sønderjyske krigsfanger i Ægypten.

Der er i dag kommet meddelelse her til byen om, at krydseren “Valkyrien” er afgået fra Alexandria med 121 sønderjyske krigsfanger, som har været interneret i Ægypten.

Meningen var, at “Valkyrien” skulle have hentet ca. 60 fanger i Ægypten og senere have hentet fanger på Malta og Azorerne, da man havde regnet med, at der ialt var plads om bord til 100 fanger, er det et spørgsmål, om den planlagte rute kan overholdes.

“Valkyrien” kan først ventes hertil Danmark med krigsfangerne i oktober.

Nationaltidende 3. September 1919.

Det næste hold sønderjyder.

Som vi gentagende har omtalt, er krydseren “Valkyrien” undervejs hertil med ca. 200 sønderjyske krigsfanger. Det er folk, som har været i fangeleje i Ægypten og på Malta; de har deltaget i kampene på Salonikifronten, i Makedonien og i Bulgarien, og de er vistnok ret stærkt medtagne.

Krydseren ventes hertil omkring den 10. - 12. ds., og det er, som meddelt, denne gang Frederiksberg, der vil være vært. Kommunalstyrelsen har nedsat et underudvalg, bestående af direktør K. Hammerich samt rådmændene Sørensen og Sven, der vil forestå det nærmere arrangement.

Forberedelserne er allerede i fuld gang, og programmet kan løseligt skitseres således:

Sønderjyderne modtages ved toldboden og beføres så til Frederiksberg, hvor de ikklædes og fordeles rundt til værterne. Om aftenen bliver der en højtidelighed i Frederiksberg kirke. Dagen efter bliver der rimeligvis frokost i Rigsdagen, og måske bliver der også tale om en teateraften.

Men det, der i øjeblikket gælder meget om, er, at værtsfolk på Frederiksberg vil melde sig. Anmeldelse sker til “Sønderjysk Fond” i Laksegade, og man beder meget om, at folk vil melde sig i god tid, senest lørdag, så alt kan være klappet og klart, når sønderjyderne kommer. Også folk udenfor Frederiksberg kan være værter, men Henvendelsen rettes særlig til Frederiksberg, og der er ingen tvivl om, at Frederiksberg kommune vil klare modtagelsen af et hold sønderjyske krigsfanger med samme hjertelighed og lethed som de øvrige danske byer, der har været stillet overfor en sådan opgave.

Ribe Stiftstidende 10. September 1919.

“Valkyrien”s ankomst til København.

Fangerne fra Ægypten, Malta og Azorerne får en gribende modtagelse.

Modtagelsen af de onsdag formiddag med “Valkyrien” hjemvendende krigsfanger formede sig som en gribende og stemningsfuld højtidelighed. “Valkyrien”s ankomst var sat til kl. 10, men allerede længe før havde en mægtig menneskemængde taget opstilling ved toldboden, og ved selve anløbsstedet, der var smykket med Dannebrogssflag, stod værterne og en del særlig indbudte og afventede skibets ankomst.

Nogle minutter før 10 viste “Valkyrien”s høje skrog sig i indløbet til havnen, og under vinken og hurraråb fra skibet og fra land, lagde skibet til under tonerne af: “Der er et yndigt land”.

Landtingsmand Godskesen trådte derefter frem og bød som borgmester for Frederiksberg på kommunens vegne dens gæster velkommen. I smukke ord omtalte landtingsmanden den glæde, det var at byde landsmænd, der havde kæmpet og lidt for en fremmed sag, velkommen hjem til fædrelandet.

Taleren afsluttede med et kraftigt besvaret leve for det fælles fædreland, hvorefter man afsang: “Der er et yndigt land”.

En af de hjemvendende sønderjyder udbragte et nyt leve for Danmark, hvorefter udleveringen til kvarterværterne begyndte, idet spejderne assisterede.

Der var ialt 156 fanger. De så alle friske og raske ud efter den lange rejse. Blandt dem sås ikke så få ældre landstormmænd.

“Valkyrien”s ankomst til København

Social-Demokraten 11. September 1919.

Kommandør Kiær internerer københavnske pressemand.
Fra modtagelsen i går af de sønderjyske krigsfanger.

I går kom “Valkyrien” fra Alexandria med 160 sønderjyske krigsfanger fra fangelejrerne i Ægypten og på Malta.

De fleste af disse sønderjyder er tysktalende og fra egnen, der næppe kan ventes at komme ind under Danmark. Alligevel var velkomsten i går den aller hjerteligste. Frederiksberg kommune stod for modtagelsesarrangementet. I havnen blev gæsterne ønsket velkommen af overretssagfører Godskesen, og efter at de derpå var bleven fordelt mellem de frederiksbergske kvarterværter, samledes de disse på “Gimle” til en middag, der forløb under den bedste stemning. Om aftenen var sønderjyderne indbudt til en forestilling i det kongelige teater, hvor der blev opført “Bajadser” og “Et folkesagn”.

Modtagelsen ville i det hele været forløbet uden mislyd, hvis ikke kommandør H. Kiær, selve chefen på “Valkyrien”, der kom med gæsterne, ved en ganske mærkelig adfærd havde givet anledning til en meget pinlig scene, endnu før krigsskibet løb ind i havnen.

I lighed med hvad der er sket, ved ankomsten af de tidligere sønderjyske krigsfanger, søgte modtagelseskommitéen og repræsentanter for den københavnske presse at komme ombord i “Valkyrien” allerede i går morges, da skibet endnu lå i Helsingør. De kom også ombord. Men her var intetsomhelst gjort for at modtage dem. Kommandør Kiær gjorde sig ikke den ulejlighed at vise sig.

Søfolkene gik og spulede dæk, og falderebstrappen var så oversmurt af sæbeskum, at det var et lykketræf at slippe heldigt ombord.

Men ikke nok med denne fuldstændige ligegyldighed overfor folk, der kom for at være de første til at hilse på vore gæster og bringe læseverdens bud fra dem. Da kommandør Kiær senere viste sig på dækket og så, at pressens repræsentanter talte med passagerne, gav han den ordre, at *pressemændene skulle afgive løfte om ikke at tale med nogen ombord*. Hvis de ikke afgav løftet, ville de øjeblikkelig blive internerede.

Naturligvis fulgte ingen af pressens folk en sådan ubegribelig og latterlig ordre. De vedblev at samtale med sønderjyderne og skibsofficererne var elskværdige nok. Følgen blev, at kommandøren udførte sin trussel. *Han lod virkelig postere vagt ved pressemændene*.

Vagten, der bestod af skibets officerer, var ganske vist læmpelig og høflig og syntes selv at stå ganske uforstående overfor chefens mærkelige adfærd. Men faktisk fik journalisterne ikke – før “Valkyrien” var tæt inde under København – frihed til at gå hvorhen de ville, eller tale med hvem de ville. Kommandør Kiær spaserede krigerisk op og ned ad dækket. Når han kom forbi det sted hvor pressen var interneret, hverken hilste han eller fandt på at give nogensomhelst forklaring på sin fjendtlige optræden.

Vi har i aftes haft en samtale med en af de internerede journalister, hr. Haagen Falkenfleth, ved “Nationaltidende”, hr. Falkenfleth var meget indigneret og udtalte:

“Kommandørens optræden er mig ganske ubegribelig. Vi var tre journalister, deriblandt en dame, fru Haslund ved “Berlinske Tidende”, og tre pressefotografer. Da vi var kommen ombord på “Valkyrien” sammen med festkommitéen og kommandøren erfarede derom, udtalte han sin beklagelse af, at skibet var sat igang, således at han ikke kunne blive af med os. Der blev derefter regulært sat vagt omkring os. Alle skibets andre officerer var særdeles flinke. Men kommandøren ikke engang hilste på fru Haslund, skønt man dog skulle synes, at det er almindelig høflighed at hilse på en dame. En lignende behandling har vi aldrig været ude for. Vi kunne ganske vist tage os den let og smile af den. Men selvfølgelig er den oprørende.”

Vi må her give vor kollega ret. Man havde troet, at en sådan repræsentant for dansk “prøjsers” ånd hørte til fortidlevninger, der var vanskelige at træffe mere, om ikke i vor hær, så dog i vor marine. Særlig uhyggelig virker den fremtoning da, når den dukker op midt i en feststemningens bestræbelser for at hyldes mennesker, der skal være vort lands gæster.

“Valkyrien”s ankomst til København

Roskilde Avis 11. September 1919.

Da de kom hjem.



Ved Nordre Toldbod modtog københavnerne i går den mest interessante fangetransport, der endnu er kommen til Danmark. Det var tropefangerne, der kom: sønderjyderne fra Malta, Afrika, Ægypten o.s.v. De gjorde i deres tropedragt er mærkeligt, fremmedartet indtryk på de mange tilskuere, men selvfølgelig modtoges de med åbne arme.

På billedet ses prins Knud i deres midte.

Fangerne hører for størstedelen hjemme i 3. Zone og talte hovedsagelig tysk. De havde haft en dejlig hjemfart med “Valkyrien”.