

Deltagere i Verdenskrigen 1914-18

fra Bedsted sogn

Første Verdenskrig startede med Tysklands krigserklæring til Rusland den 1. august 1914. Få dage senere var det tyske rige også i krig med Frankrig og England. Med krigserklæringen spærredes forbindelserne mod Danmark, da de tyske myndigheder ventede en masseflugt. Den udeblev og de værnepligtige sønderjyder fulgte indkaldelsesordren. Krigen kom pludselig, men alle regnede med at den ville blive kortvarig. Den kom dog til at vare i godt 4 år og ophørte den 11. november 1918.

Straks ved krigens udbrud modtog i alt 45 unge mænd i Bedsted sogn en indkaldelsesordre. De fordelte sig med 3 fra Arndrup, 16 fra Terp, 10 fra Mårbæk/Gravlund og 16 fra Bedsted og sognepræsten Nic. C. Nielsen tog personligt rundt for at tage afsked med hver enkelt af dem. Senere hen blev endnu flere unge mænd indkaldt, især yngre årgange, men også ældre årgange måtte med i krigen, efterhånden som mange soldater faldt på slagmarkerne. Nogle blev taget til fange og endte i engelsk, fransk eller russisk fangelejr. De kom dog alle hjem igen efter krigens ophør, mens andre havde benyttet sig af lejligheden til at flygte over grænsen til Danmark i forbindelse med en orlov. I alt, mener man, at hen ved 30.000 sønderjyder deltog i Verdenskrigen, hvoraf der faldt omkring 6000.

Fra Bedsted sogn deltog langt over 100 unge mænd. - Nedenstående liste, 113 personer i alt, er et forsøg på at nævne alle dem, der var med i krigen, hvad enten de så var født i sognet eller de senere flyttede hertil. Krigsdeltagerne er nævnt efter alder, således at de ældste er nævnt først; de yngste til sidst. Af krigsdeltagerne døde 32, svarende til 28 %.

De, der døde er mærket med et (+) foran navnet. Det officielle tabstal for sognet var ellers 22, som det fremgår af mindstenen over faldne på Bedsted kirkegård. Det drejede sig om de unge mænd, der på daværende tidspunkt, da de døde, havde deres private bopæl i Bedsted sogn.

Der tages dog forbehold for listens fuldstændighed, da muligvis flere personer kan være blevet glemt:

Franz Conrad Hinrichsen, født 12. apr. 1857, søn af gårdmand i Terp, Daniel Hinrichsen og Christine Hedvig Groth. Franz Hinrichsen blev straks sendt af sted, skønt han da var 57 år. Virkede som befalingsmand. Var gårdmand på Tannenhof i Terp. Han døde i Løgumkloster 21. juni 1923.

Peter Christian Høeck, født 5. juni 1867, søn af gårdmand i Mårbæk, Peter Chr. Høeck (1831-) og Cecilie Toft. Peter Høeck var med i Verdenskrigen. Var både før og efter krigen gårdmand, først i Mårbæk, senere i Bedsted. Han døde 30. sept. 1948.

Martin Nicolaj Madsen, født 2. feb. 1870, søn af Kynde Madsen (1820-) og Anne Marie Bøjsen. Martin Madsen aftjente først sin værnepligt ved livgarden i Berlin, men da krigen brød ud blev han genindkaldt og lå da bl.a. i Karpaterne. Han blev gårdmand i Bedsted og døde 20. feb. 1947.

Nicolaj Christian Callesen, født 12. juni 1873, søn af Nicolaj Callesen (1828-) og Marie Hansen. Nicolaj Callesen blev straks indkaldt ved Verdenskrigens start. Var både før og efter krigen gårdmand i Bedsted. Senere flyttede familien fra Bedsted.

Hans Johannsen, født i Boversted 12. apr. 1872, søn af gårdmand i Boversted ved Læk, Johann Peter Johannsen (1823-). Blev udtaget til livgarden i Berlin. Senere måtte han med i krigen på Østfronten. Familien søgte senere at få ham hjem, hvilket også lykkedes. Han var gårdmand i Gravlund fra 1911-30. Derefter flyttede familien til Tyskland. Her døde han 15. jan. 1955. (Se mere om ham side 426)



Kasernen i Wunsdorf ved Berlin. Billedet er taget på dagen for afrejsen af de militære køretøjer, sandsynligvis ved krigens start i 1914, da tidspunktet ikke er nærmere præciseret. Postkortet er afsendt af Andreas Haugaard til forældrene i Bedsted.

Arthur Eskild Abrahamsen, født i Mårbæk 30. sept. 1874, søn af parcellist, snedker og stationsbestyrer i Mårbæk, Anthoni Abrahamsen (1842-) og Elise Tordsen. Arthur Abrahamsen blev straks indkaldt i krigen til Rendsborg. Både før og efter krigen var han landmand i Mårbæk. Han døde i Flensborg 13. marts 1924.

Jens Nielsen Heiberg Michelsen, født i Løgumkloster 4. jan. 1875, søn af Nicoline Michaelsen, Løgumkloster. Jens Michelsen var med i Verdenskrigen. Var både før og efter krigen gårdmand i Arndrup. Han døde 28. nov. 1952.

Jens Lauritsen Møller, født i Korup 8. juni 1875, søn af Chresten Petersen Møller (1843-) og Cathrine Jensen. Jens Møller var først indkaldt til almindelig militærtjeneste. Senere da Verdenskrigen brød ud måtte han af sted igen. Han blev ved krigens start genindkaldt til Rendsborg. Han var både før og efter krigen gårdmand i Mårbæk. Jens Møller døde 6. sept. 1950. (Se mere om ham side 763-64).



Jens Møller som soldat omkring 1895. Billedet er lånt af Jenny Brodersen, Døstrup.

Andreas Nissen Hansen, født i Terp 29. marts 1876, søn af parcellist i Terp, Hans Peter Hansen (1826-) og Bodel Langkjær. Andreas Hansen var med i Verdenskrigen. Både før og efter krigen var han landmand, først i Terp, senere i Mårbæk. Han døde 24. jan. 1945.

Hans Tilgaard Lorentzen, født i Gravlund 9. apr. 1876, søn af gårdmand i Gravlund, Hans Nissen Lorentzen (1834-) og Kirstine Tilgaard. Hans Lorentzen blev straks indkaldt til krigstjeneste. Kom straks til Frankrig. Var gårdmand i Gravlund. Han døde 24. nov. 1962.

Daniel Hinrichsen, født i Terp 8. jan. 1877, søn af gårdmand i Terp, Jep Hinrichsen (1845-) og Christine Toft. Daniel Hinrichsen blev straks fra krigens start indkaldt. "Amtsforstanderen skulle også af sted", skriver Nic. C. Nielsen i sin dagbog. Daniel Hinrichsen kom først til Belgien. Han var både før og efter krigen gårdmand i Terp. I 1923 flyttede han med sin familie sydpå. Han døde i Aabenraa i 1956.

+ **Hans Nissen Hansen**, født i Alslev 26. juli 1877, søn af kådner i Alslev, Nis Hansen (1841-) og Caroline Christine Petersen. Hans Hansen var maler i Vesterende i Ballum og blev gift med Maren Thomsen. De havde 4 børn. Han blev indkaldt 12. juli 1915 og blev sendt til fronten i Frankrig 16. feb. 1916. Her faldt han 21. juli 1917. Han blev knap 40 år. (Oplysninger fra mindeblade for faldne)

Hans Peter Nielsen, født i Ravsted 24. aug. 1878, søn af maler i Ravsted, Jens H. Nielsen (1852-) og Anna Raben. Hans Peter Nielsen blev straks ved krigens start indkaldt til at give møde i Metz i Frankrig. Han var maler i Bedsted både før og efter krigen. Han døde 27. juli 1956. Havde en bror med i krigen: Carsten.

Peter Outzen Hybschmann, født i Bedsted 23. jan. 1878, søn af kromand i Bedsted, Mikkel Hybschmann (1849-) og Maren Outzen. Peter Hybschmann var med i hele krigen. Efter hjemsendelsen blev han gårdmand i Visbjerg. Han døde i Bedsted 9. maj 1974. Havde 3 brødre med i krigen: Hans, Ernst og Lorenz.

Anton Christian Nydal, født ca. 1878. Han blev gift i 1903 med Karen Christine Popp og var parcellist på Terp Nørremark. Han var med i Verdenskrigen. I 1935 flyttede ægteparret til Løgumgårde. Han døde i 1950.



Postkort med soldater på kasernen i Wünsdorf. Kortet er afsendt af Andreas Haugaard fra Pætz 30. dec. 1916 til forældrene i Bedsted. Billedet er taget endnu mens Andreas Haugaard lå i Wünsdorf. Fire af soldaterne, mærket med et kryds, er alle fra Slesvig. Soldaten yderst til højre i bagerst række er Andreas Haugaard. (NB: Anthoni Lund har også ligget i Wünsdorf).

Hans Peter Thode Hybschmann, født i Bedsted 4. juli 1880, søn af kromand i Bedsted, Mikkel Hybschmann (1849-) og Maren Outzen. Hans Peter Hybschmann blev indkaldt i 1912 og var derefter lige fra

starten med i alle 4 krigsår. Han blev indkaldt til at møde i Metz. Var både før og efter krigen landmand og købmand i Bedsted. Han døde 2. jan. 1954. Havde tre brødre med i krigen: Ernst, Lorenz og Peter.

Mads Peter Madsen, født 1880. Var med i Verdenskrigen. Blev efter hjemsendelsen landmand i Korup. Han døde 24. marts 1960.

Herman Asmus Callesen, født i Starup sogn 28. aug. 1881. Herman Callesen måtte straks fra begyndelsen med i krigen. Blev efter hjemsendelsen landmand i Øster Terp. Gift 22. sept. 1918 med Anna W. Gutsche. Hans videre skæbne kendes ikke.

Hans Eskildsen, født i Terp 16. sept. 1881, søn af gårdmand i Terp, Eskild Eskildsen (1844-) og Anne Cathrine Madsen. Hans Eskildsen blev indkaldt i 1912 og var med i krigen i samtlige 4 år. Han blev efter hjemsendelsen gårdmand i Øster Terp. Han døde 31. maj 1951.



Soldaterbillede. En flok soldater med geværer og pikkelhuer. Personen yderst til venstre er Peter Hybschmann fra Øster Terp. Nummer tre fra højre med fuldskæg i den midterste række angives at være Mads Madsen fra Korup. Billedet er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder.

Niels Mathiesen Franzen Højrup, født i Bedsted 20. dec. 1881, søn af gårdmand på Bedsted Bjerg, Niels Nissen Højrup (1848-) og Sophie Franzen. Niels Højrup blev straks sendt af sted ved krigens start. Blev efter hjemsendelsen gårdmand på Bedsted Bjerg. Han døde 19. okt. 1950. Havde en bror med i krigen: Hans.

Peter Christian Jensen, født i Arndrup 2. okt. 1882, søn af træskomager i Arndrup, Andreas Jensen (1856-) og Anne Christine Fredensborg. Peter Jensen blev straks ved krigens start indkaldt. Efter krigen bosatte han sig i Løgumkloster, hvor han døde 20. maj 1966. Havde fem brødre med i krigen: Bernhard, Marius, Hans, Otto og Carl.

Martin Martensen, født i Fogderup 26. okt. 1882. Martin Martensen blev i krigen taget til fange og sendt til Feltham fangelejren i England, hvorfra han i foråret 1919 igen kom hjem. Var gårdmand i Tohede i Nr. Løgum sogn. Senere flyttede han og hustruen til Bedsted, hvor de levede som pensionister. Han døde 23. sept. 1975.

Johan Christian Mayhoff Enemark, født i Roost 9. maj 1883, søn af Peter Enemark og Kirsten Jørgensen. Johan Enemark blev såret flere gange i løbet af krigen. Efter krigen blev han postbud i Bedsted. Han døde i Bedsted 8. okt. 1964.

Lorenz Outzen Hybschmann, født i Bedsted 15. juli 1883, søn af kromand i Bedsted, Mikkel Hybschmann (1849-) og Maren Outzen. Lorenz Hybschmann var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen blev han gårdmand i Mårbæk, senere i Korup. Havde 3 brødre med i krigen: Peter, Hans og Ernst.

Carsten Petersen Nielsen, født 15. aug. 1883, søn af maler i Ravsted, Jens Nielsen (1852-) og Anna Raben. Carsten Nielsen var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen blev han maler og fra 1931 vejmand i Bedsted. (Se billede af ham side 793). Han døde i Aabenraa 24. marts 1974. Havde en bror med i krigen: Hans Peter.

Marius Jensen, født i Arndrup 23. sept. 1883, søn af træskomand i Arndrup, Andreas Jensen (1856-) og Anne Christine Fredensborg. Marius Jensen var med fra krigen start. Efter krigen blev han smed i Arndrup. Han døde 19. maj 1970. Havde fem brødre med i krigen: Peter, Bernhard, Hans, Otto og Carl.

Hans Franzen Højrup, født 6. marts 1883, søn af gårdmand på Bedsted Bjerg, Niels Højrup (1848-) og Sofie Franzen. Hans Højrup blev straks ved krigen start indkaldt. Hans videre skæbne er ukendt. Havde en bror med i krigen: Niels.

Asmus Petersen Jessen, født i Terp 12. nov. 1884, søn af smed i Terp, Jes Jessen (1858-) og Anne Helene Møller. Asmus Jessen kom straks fra starten med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen blev han landmand på Terp Nørremark. Han døde 11. feb. 1961. Havde en bror med i krigen: Peter.

Alfred Magne Petersen, født i Kringlum i Ballum sogn 6. apr. 1884, søn af Andreas Jensen Petersen og Dorthea Jørgensen. Alfred Petersen blev indkaldt straks fra starten af krigen. Han skulle møde op i Hamborg. Efter hjemsendelsen blev han gårdmand i Øster Terp, senere arbejdsmand i Bedsted. Han døde 18. dec. 1977.

+ **Søren Andresen**, født i Sønder Sejerslev 1. dec. 1884, søn af gårdmand i Sdr. Sejerslev, Andreas S. Andresen og Metha Hansen. Søren Andresen var gårdmand i Øster Terp og gift med Christine Sørensen. Han blev indkaldt 4. aug. 1914. Den 20. aug. blev han sendt til fronten i Frankrig, hvor han blev ramt af en granat i Luneville i Frankrig 5. sept. 1914. Han var den første fra Bedsted sogn, der faldt. Han blev knap 30 år. (Oplysninger fra mindeblade for faldne). Se mere om ham side 608 og side 1183.

Peter Nissen, født 6. jan. 1885, søn af landmand Ingvert H. Nissen og Anna Marie Schmidt. Peter Nissen blev i krigen indkaldt til Falkenhausen straks fra begyndelsen. Blev efter hjemsendelsen landmand i Gravlund. Han døde 23. sept. 1971.

Anthoni Petersen Lund, født i Alslevkro 30. marts 1885, søn af kromand og stationsbestyrer i Alslevkro, Laurids Nielsen Lund og Sinnet Marie Petersen. Anthoni Lund var med i Verdenskrigen og blev indkaldt til Wünsdorf. Både før og efter krigen var han landmand i Bedsted. Han døde i Bedsted 28. juli 1964.

+ **Hans Christian Paulsen**, født i Øster Terp 3. aug. 1885, søn af forpagter i Terp, senere i Løgumkloster, Milert Andresen Paulsen og Hansine Bossen. Hans Chr. Paulsen var landmand i Borrig, var gift med Anna Christine Christensen og fik med hende 2 børn. Han blev indkaldt 6. aug. 1914 og blev dødelig såret i Belgien 1. nov. 1914, hvorefter han døde på et lazaret i Fauvand 8 dage efter. Han blev begravet ved indgangen til byens kirke. (Oplysninger fra mindeblade for faldne).

Laurids Magnus Prinds, født i Søndernæs i Brøns sogn 8. sept. 1885, søn af Andreas Petersen Prinds og Lovise Møller. Laurids Prinds var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen bosatte han sig i Øster Terp, hvor han var arbejdsmand. Han døde 25. marts 1971.

+ **Jacob Andresen Popp**, født i Løgumkloster 19. apr. 1886, søn af parcellist i Arrild, og fra 1914 i Grismose ved Løgumkloster, Christian Outzen Popp. Jacob Popp blev indkaldt 7. aug. 1914 og sendt til

fronten 26. sept. Blev her taget til fange af franskmændene og døde på et lazaret 23. marts 1919. Han blev knap 33 år og var far til Christian Popp i Bedsted. (Oplysning fra mindeblade for faldne).

Hans Peter Marquard Marquardsen, født 30. juli 1886, søn af Marcus Marquardsen og Helene Bartelsen. Hans Marquardsen var med i Verdenskrigen. Blev efter hjemsendelsen landmand i Kvindlund. Han døde 21. juni 1955.

+ **Fedder Jepsen**, født i Løgumkloster 23. sept. 1886, søn af gårdmand i Gravlund, Peter W. Jepsen (1865-) og Hansine Hansen. Fedder Jepsen kom med i kampene i Frankrig, og blev her livsfarlig såret. Han døde senere på et lazaret 8. dec. 1917. Han blev knap 31 år. Hans far hentede liget hjem og den 15. feb. 1918 blev Fedder Jepsen begravet på Bedsted kirkegård. På gravstenen står der: "Du elsket var og savnet er, og nu i fred du hviler her".

Rudolf Adolf Friedrich Schuldt, født 1886. Var fra omkring 1910 domæneforpagter på gården Søndergård i Øster Terp. Gift med Marie Henriette Schönfeldt. Rudolf Schuldt måtte ved krigens udbrud straks af sted og skulle ved indkaldelsen give møde i Ratzeburg. Hans videre skæbne kendes ikke.

+ **Jep Lorenzen Knudsen**, født i Alslev 3. feb. 1887, søn af arbejdsmand på Bedsted Mark, Kristian Knudsen og Cathrine Luise Jepsen. Jep Knudsen blev gift 2. maj 1914 med Johanne Christine Kiesby, der 15. juli 1915 fødte datteren Kæthe. Han faldt i Verdenskrigen 2. maj 1916. Han blev 29 år.

Mathias Christian Brodersen, født i Terp 11. aug. 1887, søn af gårdmand i Terp, Peter Chr. Brodersen (1856-) og Marie Kjestine Jacobsen. Mathias Brodersen straks ved krigens begyndelse indkaldt til krigstjeneste. Han kom først hjem fra krigen i 1919. Blev efter hjemsendelsen gårdmand i Øster Terp samt fra 1920 sognefoged i Bedsted sogn. Han døde 8. apr. 1981.

Ernst Hybschmann, født 18. jan. 1888, søn af kromand i Bedsted Mikkel Hybschmann (1849-) og Maren Mathie Outzen. Ernst Hybschmann blev indkaldt til krigstjeneste i Flensborg. Kom herfra til Lybæk og senere til Rusland. Han deltog i samtlige 4 år i kampene i bl.a. Nordfrankrig, hvor han til sidst blev taget til fange af englænderne og interneret i Feldhamlejren i England. Herfra kom han hjem i 1919. Efter hjemsendelsen blev han postekspeditør i Bedsted. Han døde 26. okt. 1982. Havde 3 brødre med i krigen: Hans, Lorenz og Peter.

+ **Johan Rose**, født i Friedrichsfeld 27. jan. 1888, søn af lærer i Øster Terp, Johan Rose og Maria Jensen. Johan Rose blev i 1908 uddannet som lærer fra Haderslev Seminarium og fik herefter ansættelse i Roager. Han deltog i Verdenskrigen og faldt ved Plancourt i Frankrig 23. apr. 1917. Han blev 29 år.

+ **Peter Jessen**, født i Terp 30. okt. 1888, søn af smed i Øster Terp, Jes Jessen (1858-) og Anne Helene Møller. Peter Jessen blev 11. apr. 1913 gift med Anne Marie Tarbensen. Straks ved krigens start blev han indkaldt til at give møde i Flensborg. Senere blev han sendt til østfronten, hvor han faldt 27. aug. 1916 i Stochod i Rusland. Han blev 27 år gammel. Havde en bror ved navn Asmus med i krigen.

Jens Knudsen, født 22. dec. 1888, søn af postbud og kirketjener i Bedsted, Martin J. Knudsen (1859-) og Dorothea Knudsen. Jens Knudsen blev straks fra krigens start indkaldt. Hans videre skæbne er ukendt. Havde en bror med i krigen: Martin.

Lorenz Nissen Jepsen, født ca. 1888. Han måtte ved krigens udbrud straks af sted. Han var både før og efter Verdenskrigen arbejdsmand i Terp. Han var gift med Christine Marie Nissen. Hans videre skæbne kendes ikke.

+ **Hans Hansen**, født i Sønderballe 10. jan. 1889, søn af Christian Hansen, Gravlund Mark. Hans Hansen kom med i krigen lige fra starten og faldt i Rusland 5. aug. 1915. Han blev 26 år. Havde en bror med i krigen: Heinrich.

Peter Petersen Brodersen, født 5. sept. 1889, søn af gårdmand i Terp, Andreas Brodersen (1859-) og Anne Cathrine Petersen. Peter Brodersen blev i 1913 gårdmand i Mårbæk og blev i juni 1914 far til en søn. Kort tid efter måtte han med i Verdenskrigen på Vestfronten. Var i en periode kasserer i DSK. Han døde 3. feb. 1958. (Se mere om ham side 748). Havde 3 brødre med i krigen: Mathias, Johannes og Carl.

+ **Andreas Gram**, født i Mjolden 17. feb. 1889, søn af gårdmand i Mjolden, Niels Thyssen Gram og Bolette Marie Petersen. Han blev gift i Bedsted 11. okt. 1913 med Alvine Caroline Faudel. Straks ved krigens start blev han indkaldt til livgarden i Berlin, og mødte i Spandau 3. aug. 1914. Herfra blev han senere sendt til Vestfronten, hvor han blev såret af en granat i et slag ved Clery i Frankrig. Dagen efter den 1. sept. 1916 døde han i på et feltlazaret. Han blev begravet på kirkegården i Moislains. Han blev 27 år. Han var fra 1913 gårdmand i Mårbæk. (Se mere om ham side 771-74)



Andreas Gram som soldat i garderuniform. Billedet er taget af fotograf Heinrich Ratkowsky i Berlin og lånt 1996 af Andreas Gram, junior, bosat i Haderslev.

+ **Peter Bundtzen**, født 26. sept. 1889. Han var ved indkaldelsen bosat i Bedsted. Han faldt i krigen 3. sept. 1915. Han blev 25 år.

+ **Andreas Hansen**, født i Gallehus 13. juli 1890, søn af parcellist i Arndrup, Christian Hansen (1862-) og Marie Cathrine Sørensen. Andreas Hansen gjorde hele krigen med, men på vej hjem fra krigen blev han dræbt ved en togulykke i Berlin den 10. nov. 1918. Ved ulykken fik han begge ben skåret af. Liget kom hjem i en zinkkiste, der blev nedsat i en trækiste, og således blev han begravet på Bedsted kirkegård. Han blev 28 år. Han var som soldat forlovet med Jette Marie Sørensen fra Gallehus og skulle have overtaget sine forældres gård i Arndrup.

Andreas Peter Knudsen, født i Mårbæk 5. sept. 1889, søn af parcellist i Mårbæk, senere kirketjener i Bedsted, Lorenz Peter Knudsen (1858-) og Peterline Nielsen. Andreas Knudsen blev indkaldt til at give møde i Flensborg straks ved krigens start. Han blev efter hjemsendelsen træskomand i Bedsted. Han døde 13. jan. 1962. Havde en bror med i krigen: Niels Christian.

Bernhard Johansen Jensen, født i Arndrup 2. jan. 1890, søn af Andreas Jensen (1856-) og Anne Christine Fredensborg. Bernhard Jensen tjente i Alslev og blev 27. juni 1914 gift med Ellen Kristine Aagaard fra

Alslev. Blev straks ved krigens start indkaldt. Hans videre skæbne kendes ikke. Havde fem brødre med i krigen: Peter, Marius, Hans, Otto og Carl.

Jørgen Hansen Nielsen, født i Arnum 3. feb. 1890. Jørgen Nielsen var med i Verdenskrigen og blev senere husmand i Øster Terp. Ved oprettelsen af lokalforeningen DSK, Danske Sønderjyske Krigsdeltagere i Bedsted sogn i februar 1939 blev Jørgen Nielsen dens første formand. Omkring 1960 flyttede han med sin hustru til Agerskov, hvor han døde i 1980.

Peter Nissen Johannsen, født i Nr. Hostrup 27. juli 1890, søn af Anne og Christian Johannsen i Nr. Hostrup. Peter Johannsen var med i alle 4 krigsår. Var først med på Østfronten, men blev senere overført til Vestfronten, hvor de en gang blev udsat for et angreb, hvor der kun var to overlevende. Peter Johannsen blev såret af en granatsplint i det ene lår. Efter hjemsendelsen blev han i 1920 gårdmand i Arndrup. Han døde 11. aug. 1976. (Oplysning fra Thomas Johannsen, Løgumkloster, nov. 2002)



Andreas Hansen som soldat, sammen med sin forlovede Jette Sørensen fra Gallehus. Billedet er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder.

+ **Marius Nissen Jørgensen**, født i Bedsted 13. okt. 1890, søn af arbejder i Bedsted, Christian N. Jørgensen (c1848-) og Elise Marie Nissen. Marius Jørgensen var med i krigen og faldt i Polen 19. aug. 1915. Han blev 24 år. (Oplysning fra Mindeparken ved Marselisborg)



Lorenz Steinvig som soldat. Billedet er taget af Oskar Goetze, Weissgelberstrasse 22A i Königsberg og lånt af Martin Gubi, Kolding 1996.

Mathias Chr. Brodersen, født i Terp 15. jan. 1891, søn af gårdmand i Terp, Andreas M. Brodersen (1859-) og Anne Cathrine Petersen. Mathias Brodersen måtte straks af sted ved krigens udbrud. Den 28. aug. 1914 blev han taget til fange af russerne og sendt til Vladivostok. Han flygtede herfra gennem Sibirien til den finske grænse, hvor han blev opdaget og sendt tilbage til Vladivostok. Eftersom hans pas og papirer var blevet stjålet kunne han ikke bevise at han var sønderjyde, og kunne derfor ikke komme i Røde Kors fangelejren. Kom i stedet til en strengere fangelejr. Han flygtede igen og nåede hjem i november 1919 efter at have været syg af både tyfus og skørbug. Efter krigen blev han gårdmand på Terp Vestermark. Han døde 25. juni 1936. Havde tre brødre med i krigen: Johannes, Peter og Carl. (Oplysninger fra Ivo Jessen, Ravsted)

Lorenz Heinrich Steinvig, født 24. juni 1891, søn af bødker i Bedsted, Anton Steinvig (1858-) og Cathrine Lauritsen. Lorenz Steinvig blev straks indkaldt ved krigens start. Efter krigen blev han bødker i Bedsted. Han døde 4. marts 1943.

Marius Frederik Iver Jørgensen, født i Mårbæk 23. jan. 1891, søn af gårdmand i Mårbæk, Jørgen M. Jørgensen (1853-) og Cornelia Petersen. Marius Jørgensen var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen blev han gårdmand i Mårbæk. Han døde 26. aug. 1956.

+ **Thomas Friedrichsen**, født i Bedsted 12. feb. 1891, søn af høker i Bedsted, Johannes Friedrichsen (1864-) og Rosalie Friederikke Steddin. Thomas Friedrichsen blev straks ved krigens start indkaldt til at give møde i Bremen, og faldt samme år 2. dec. 1914. Han blev 23 år. Havde en bror med i krigen: August.

Niels Christian Knudsen, født i Mårbæk 23. aug. 1891, søn af parcellist i Mårbæk og senere kirketjener i Bedsted, Lorenz Knudsen (1860-) og Peterline Nielsen. Niels Knudsen blev straks ved krigens udbrud indkaldt til Düsseldorf. Han bosatte sig efter hjemsendelsen i Bedsted. Her døde han 7. marts 1931. Havde en bror med i krigen: Andreas Peter.

+ **Peter Nielsen Løbner**, født i Bedsted 1. okt. 1891, søn af smed i Bedsted, Eduard P. Løbner (1866-) og Caroline Jensine Brinck. Peter Løbner blev uddannet som smed og blev straks ved krigens udbrud indkaldt. Ligesom han stod til at skulle hjem på orlov, blev han 1. sept. 1916 ramt af en geværkugle og dræbt i Bertincourt, da han var på vej for at hente post. Han blev 25 år. Havde 4 brødre med i krigen: Johannes, Anton, Martin og Christian.

Ole Wollesen Damm, født i Bedsted 20. nov. 1891, søn af parcellist i Bedsted, Christian Damm (1858-) og Margrethe Hostrup. Ole Damm blev straks fra starten af krigen indkaldt til at give møde i Rendsborg. Kom herfra til Ungarn. Senere blev han overflyttet til krigsskuepladsen i Verdun. Han blev her såret i det ene ben, hvorefter han blev hjemsendt. Efter hjemsendelsen overtog han i 1920 forældrenes gård i Bedsted. Han døde 10. feb. 1970. (Se billedet af ham i uniform side 782)

Jes Peter Busch, født i Oksbøl på Als 24. dec. 1891, søn af Johann Chr. Busch og Anna Wrang. Jes Peter Busch var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen blev han hjuler i Bedsted. Senere flyttede han og familien til Rødekro. Han døde 17. apr. 1986. Havde en bror med i krigen: Frederik. (Oplysning fra Jørgen Bendorff, Tønder)

Wilhelm Frank, født i Vester Terp før 1892, søn af lærer i Øster Terp, Peter Heinrich Frank (1859-) og Christine Brodersen. Wilhelm Frank var i 1914 blevet lærer i Diernæs, og måtte ved krigens udbrud straks af sted. Han skulle give møde i Düsseldorf. Hans videre skæbne kendes ikke.

+ **Heinrich Hansen**, født i Sønderballe 3. marts 1892, søn af Christian Hansen, Gravlund Mark. Heinrich Hansen kom med i krigen lige fra starten og faldt i Leer 9. juli 1915. Han blev 23 år. Havde en bror med i krigen: Hans.

Johan Peter Jepsen, født i Arndrup 19. maj 1892, søn af gårdmand i Arndrup, Christian P. Jepsen (1862-) og Christine Møller. Johan Jepsen var med i Verdenskrigen som feldwebel. Der fortælles, at han en gang kørte gennem granatild frem til fronten med gullasch kanonen. Han var udstationeret på forskellige steder som i Belgien, Frankrig og ved Sortehavet. Efter krigen blev han gårdmand i Arndrup. Han døde 31. okt. 1965. (Se billede af ham som soldat side 781. Havde en bror med i krigen: Christian.

+ **August Friedrichsen**, født 21. juli 1892, søn af høker i Bedsted, Johannes Friedrichsen (1864-) og Rosalie Steddin. August Friedrichsen blev straks ved krigens udbrud indkaldt til krigstjeneste. Han faldt hen imod slutningen af krigen 3. juni 1918. Han blev 25 år. Havde en bror med i krigen: Thomas.

+ **Willy F. Reiner**, født 10. aug. 1892. Han var ved krigens udbrud bosat i Øster Terp og blev straks indkaldt til krigstjeneste, men faldt kort tid efter 7. okt. 1914. Han blev 22 år.

Christian Andreas Andersen, født i Rurup 28. sept. 1892, søn af gårdmand i Rurup, Peter Chr. Andersen (1849-) og Nicoline Petersen. Christian Andersen blev indkaldt i 1912 og fik, ligesom han skulle til at hjemsendes, endnu 4 år med i Verdenskrigen. Han var feldwebel og med i kampene på Vestfronten ved Freiburg. I krigen blev han en gang såret i den ene skulder. Efter helbredelsen var han resten af krigen ansat på en skriverstue. Efter hjemsendelsen blev han gårdmand i Mårbæk. Han døde 12. juli 1965. (Oplysninger fra Line Pedersen, Løgumkloster)

+ **Wilhelm Lausten**, født i Abild 22. okt. 1892, søn af landmand i Abild, senere Bedsted, Andreas Lausten (1865-) og Karen Kjestine Wilhelmine Enemark. Wilhelm Lausten kom med i krigen og faldt i Rusland 19. aug. 1915. Han blev 22 år.



Fire soldater med efternavnet Brodersen. De 3 stående soldater er brødrene: Carl (1897-), Johannes (1892-) og Peter Brodersen (1889-). Deres fjerde bror, Mathias (1891-) var da i russisk fangenskab. Den siddende soldat er fætter af samme navn, Mathias Brodersen (1887-). Billedet er lånt 2002 af Ivo Jessen, Ravsted.

Johannes Frederik Brodersen, født i Terp 17. dec. 1892, søn af gårdmand i Terp, Andreas Brodersen (1859-) og Anne Cathrine Petersen. Johannes Brodersen deltog i Verdenskrigen, hvor han på slagmarken på Østfronten den 28. aug. 1914 blev såret ved et skud gennem den ene lunge. En kammerat forbandt ham, hvorved denne blev skudt. Kosakkerne var kendt for at frarøve værdigenstande fra de faldne, hvilket også skete nu. Johannes, der var meget såret, trak sin døde kammerat henover sig. Senere kravlede han hen til et

hus. Her blev han samlet op og kom på lazaret. Skudsåret var han plaget af resten af livet. Blev efter krigen gårdmand i Terp Vestermark. Han døde 26. dec. 1972. Havde 3 brødre med i krigen: Peter, Mathias og Carl.

+ **Ludvig Hansen**, født i Mårbæk 17. dec. 1892, søn af gårdmand i Abild, senere inderste i Mårbæk, Peter Ludvig Hansen (c1867-) og Inge Eline Jensen. Ludvig Hansen var landmand i Abild da han blev indkaldt til krigstjeneste. Han faldt i Verdun samme dag som broderen Thomas, den 16. okt. 1916. Han blev knap 24 år. (Oplysninger fra mindeblade for faldne)

Peter Gram Hansen, født i Mårbæk 11. marts 1893, søn af parcellist i Mårbæk, Peter Hansen (1861-) og Marie Margrethe Gram. Peter Hansen blev straks fra krigens start indkaldt til krigstjeneste. Hans videre skæbne er ukendt.

+ **Johannes Jessen Løbner**, født i Bedsted 15. apr. 1893, søn af smed i Bedsted, Eduard P. Løbner (1866-) og Caroline Jensine Brinck. Johannes Løbner var uddannet som murer da han blev indkaldt. Han skrev flittigt hjem til familien (korrespondancen er bevaret). Det sidste brev fra forældrene kom retur med påtegningen "vermist". Han faldt i Moulin i Frankrig 6. juni 1915. Han blev 22 år. Hans mor håbede lige indtil sin død, at han nok skulle komme hjem igen, måske fra fangenskab. (Oplysning fra Annelene Løbner, Aabenraa). Havde fire brødre med i krigen: Peter, Anton, Martin og Christian.

+ **Hans Bonnick Petersen**, født i Bedsted 16. maj 1893, søn af bagermester i Bedsted, Peter Chr. Petersen (1863-) og Metta Johanne Theodora Hansen. Hans Bonnick Petersen var med i Verdenskrigen og faldt 3. nov. 1916 i Peronne ved floden Somme i Nordfrankrig. Han blev 23 år.

Hans Jørgen Tryk, født i Friskjær i Branderup sogn 13. juli 1893, søn af Hans Chr. Tryk og Hansine Cathrine Kjergaard. Hans J. Tryk kom med i krigen lige fra starten og deltog i alle fire krigsåre ved Vestfronten. Han blev under et angreb såret i venstre arm. Var også med i det meget blodige slag ved Verdun 1916. Som vagtpost blev han en gang om natten angrebet af de frygtede kolonialtropper fra Senegal. Disse kom snigende og bevæbnet med knive, men på mirakuløs vis slap han væk og i sikkerhed. Hans Jørgen Tryk var også med på tilbagetoget fra Frankrig efter våbenstilstanden 11. nov. 1918, hvor de blev beskydt af civilister. Ankommet til Hamborg tog han uden tilladelse toget hjem. Hans Jørgen Tryk blev efter krigen vejmand i Bedsted. Han døde 4. okt. 1970. (Oplysninger fra Jørgen Bendorff, Tønder, 2001)



Hans Jørgen Tryk som soldat. Billedet er lånt 2001 af Jørgen Bendorff, Tønder.

Thomas Jacobsen Brodersen, født i Terp 29. juli 1893, søn af gårdmand i Terp, Peter Chr. Brodersen (1856-) og Marie K. Jacobsen. Thomas Brodersen var med i Verdenskrigen. Efter hjemendelsen i 1919 blev han gårdmand i Terp. Han døde 10. feb. 1968. Havde en bror med i krigen: Mathias.

Nis Andersen Haugaard, født på Bedsted Bjerg 27. aug. 1893, søn af gårdmand Peter Erichsen Haugaard (1868-) og Metha Hansen. Nis Haugaard blev straks fra starten af krigen indkaldt og kom til livgarden i Berlin. Efter hjemsendelsen blev han landmand i Bedsted, men flyttede senere til Løgumkloster, hvor han døde.

Carl Leonhard Jensen, født 1. okt. 1893, søn af skomager i Amdrup, Andreas Jensen (1856-) og Anne Christine Fredensborg. Carl Jensen var med i Verdenskrigen, men hans videre skæbne er ukendt. Havde 5 brødre med i krigen: Peter, Marius, Bernhard, Otto og Carl.

+ **Richard G. Sommer**, født 12. nov. 1893. Han var ved krigens udbrud bosat i Øster Terp. Blev indkaldt til krigstjeneste og faldt 2. aug. 1917. Han blev 23 år.

Johannes Hansen, født i Bedsted 16. aug. 1894, søn af gårdmand i Bedsted, Hans Jessen Hansen (1854-) og Hanne Kjestine Petersen. Johannes Hansen blev straks ved krigens start indkaldt. Efter hjemsendelsen blev han gårdmand i Bedsted. Han døde 27. juli 1961.

Martin Christian Møller, født 1. dec. 1894, søn af Mette Kirstine og Julius Møller (1856-) i Knivsig. Martin Møller var med i alle fire krigsår, først i Rusland, men kom senere til Vestfronten, hvor han blev taget til fange af englænderne. Fra Feltham fangelejren kom han i 1919 hjem. Fra 1924 blev han husmand i Hejsel og fra 1939 gårdmand i Amdrup. Han døde 10. jan. 1970. (Oplysninger fra Thomas Johannsen, Løgumkloster)

+ **Lorenz Petersen**, født i Gasse 6. marts 1895. Han var ved krigens udbrud bosat i Terp og blev indkaldt til krigstjeneste og faldt i Verdun 20. sept. 1916. Han blev 21 år gammel.

Anton Marius Løbner, født i Bedsted 4. apr. 1895, søn af smed i Bedsted, Edward P. Løbner (1866-) og Caroline Jensine Brinck. Anton Løbner blev udlært som bager i Bedsted og i 1915 blev han indkaldt til militæret i Aabenraa. Herefter kom han med i krigen i Frankrig og Belgien. I 1918 blev han hjemsendt, efter i alt at være blevet såret 7 gange. Arbejdede efter hjemsendelsen som bagersvend flere steder. Døde i Vamdrup 10. sept. 1966. Havde 4 brødre med i krigen: Peter, Johannes, Martin og Christian.

+ **Asmus Paulsen**, født i Mårbæk 3. sept. 1895, søn af parcellist i Mårbæk, Theodor Paulsen (1862-) og Anne Marie Schmidt. Asmus Paulsen kom med i krigen og faldt i Sedan i Frankrig 8. jan. 1916. Han blev 20 år.

Hans Jensen, født i Arndrup 15. sept. 1895, søn af træskomager i Arndrup, Andreas Jensen (1856-) og Anne Christine Fredensborg. Hans Jensen kom senere med i krigen, men hans videre skæbne er ukendt. Havde 5 brødre med i krigen: Peter, Marius, Bernhard, Otto og Carl.

Hartvig Bahnsen, født i Tinglev 6. maj 1896, søn af landmand i Tinglev Mark, Hans Peter Bahnsen og Andrea Davidsen. Hartvig Bahnsen var bl.a. med i kampene ved Verdun. Efter hjemsendelsen blev han postbud i Bedsted. Han døde 2. okt. 1969.

Martin Jensen Løbner, født i Bedsted 12. nov. 1896, søn af smed i Bedsted, Edward P. Løbner (1866-) og Caroline Jensine Brinck. Martin Løbner arbejdede ved landbruget og blev i krigen indkaldt til at give møde i Königsberg. Herfra sendtes han til Østfronten og derfra videre til

Vestfronten. Efter hjemsendelsen drev han en ejendom i Fogderup, senere også i Øster Højst. Han døde i Højst 21. nov. 1964. Havde fire brødre med i krigen: Peter, Johannes, Anton og Christian.

Jes Peter Andersen, født 20. jan. 1897, søn af skomager i Bedsted, Anders H. Andersen (1868-) og Theoline Oggesen. Jes Andersen blev i marts 1916 indkaldt til reserveinfanteriregimentet, hvor han blev uddannet som let maskingeværskytte. Herefter tildelt 54. division, en såkaldt flyvende division, som blev indsat, hvor det gik hårdest til. Var med på Vestfronten, hvor han havde mange barske oplevelser. En gang blev han udsat for gasangreb. Som en sidste handling deltog han i tankslaget ved Cambrai 20. nov. 1917. Samme dag blev han taget til fange af englænderne, hvorefter han kom til fangelejren i Feltham ved London. Efter krigen kom han hjem via Hull og København 15. marts 1919. Havde i hele perioden kun orlov en eneste gang. Jes Peter Andersen blev efter krigen landmand i Bedsted. Han døde 25. sept. 1983. Havde en bror med i krigen: Christian. (Oplysninger fra Jørgen Bendorff, Tønder)



Jes Peter Andersen i civil omkring 1920. Billedet er taget af fotograf Kærgaard Madsen, Slagelse og lånt af Jørgen Bendorff, Tønder 2001.

+ **Thomas Hansen**, født i Ravsted 16. sept. 1895, søn af gårdmand i Abild, Peter Ludvig Hansen og Inge Eline Jensen. Thomas Hansen var landmand i Abild, da han blev indkaldt, men faldt på slagmarken i Verdun samme dag som sin bror Ludvig, den 16. okt. 1916. Han blev 21 år. (Oplysninger fra mindeblade for faldne)

Paul Jensen Paulsen, født i Fogderup 23. dec. 1896, søn af parcellist i Fogderup, Paul J. Paulsen (1868-) og Birgitte Marie Sindet. Paul Paulsen var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen var han bosat i Alslev.

Hans Feddersen, født ca. 1895. Hans forældre boede på en rentegård på Bedsted Nørremark. Hans Feddersen var ved krigens udbrud tjenestekarl på Arndrup Mølle og blev straks indkaldt til at give møde i Rendsborg. Hans videre skæbne kendes ikke.

+ **Hans Rasmussen Holm**, født i Arndrup 30. dec. 1896, søn af parcellist i Arndrup, Jens Peter Holm (1867-) og Anna Dorthea Knudsen. Hans R. Holm blev indkaldt til krigstjeneste i 1916, lå først i Göttingen, men kom senere til Beverlo i Belgien. Senere kom han til fronten i Frankrig, hvor han blev såret. Lå derefter længe i Mejningen og senere ved Kassel. I efteråret 1917 kom han igen til Vestfronten, hvor han faldt i Ypern i Flandern 5. okt. 1917, dræbt af en granat. Han blev 20 år. (Se mere om ham side 780-81).

Carl Mathiesen Brodersen, født i Terp 13. maj 1897, søn af gårdmand i Terp, Andreas M. Brodersen (1859-) og Anne Cathrine Petersen. Carl Brodersen var med i Verdenskrigen på Vestfronten. Han var bl.a. i Merville i nærheden af Somme. Få måneder før krigen var slut deserterede han i forbindelse med en orlov og flygtede over Kongeåen til Danmark. Han blev i 1922 gårdmand på Elmegård i Korup. Havde 3 brødre med i krigen: Peter, Mathias og Johannes. (Oplysninger fra Ivo Jessen, Ravsted)

+ **Christian Paulsen Jepsen**, født i Arndrup 19. aug. 1897, søn af gårdmand i Arndrup, Christian P. Jepsen (1862-) og Christine Møller. Christian P. Jepsen blev uddannet til krigstjeneste i Vestpreussen. Kom senere med i slagene i Rumænien, tæt ved Det Sorte Hav. Krigens strabadser gjorde ham syg og han døde 6 uger senere af en nyrebetændelse 13. juni 1917. Han blev knap 20 år. (Se billede af ham i uniform side 780)



Tre soldater omkring et bord. De er fra venstre: Christian Andersen (1898-), Mathias Chr. Brodersen (1898-), (kaldet Lille Mathias) og Johannes Tjørnelund, Løgumgårde. Han blev i øvrigt foreningen: DSK's (Danksindede Sønderjyske Krigsdeltagere) sidste formand. Billedet er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder.

Mathias Christian Brodersen, født i Mårbæk 16. feb. 1898, søn af gårdmand i Mårbæk, Christian Brodersen (1857-) og Nicoline Lydiksen. Mathias Brodersen blev indkaldt til infanteriet i Dresden 16. nov. 1916. Deltog i krigen på Vestfronten samt i kampe ved både Arras og Yserkanalen sammen med bl.a. Christian Jessen Andersen fra Bedsted. Var med i tankslaget i november 1917. Fik senere tildelt jernkorset af 1. klasse. Efter krigen blev han gårdmand i Terp. Han døde 21. feb. 1975. (Oplysninger fra Jørgen Bendorff, Tønder)

Martin Christian Kümmel, født i Bedsted 2. juni 1897, søn af landmand i Bedsted, Nicolaj Kümmel (1854-) og Cecilie Løbner. Martin Kümmel var med i krigen og lå til sidst i Sct. Amentin. Efter krigen blev han landmand i Bedsted. Han døde 27. nov. 1944.

Frederik Christian Busch, født i Oksbøl på Als 26. juni 1897, søn af arbejder Johann Chr. Busch og Anna Clausen Wrang. Frederik Busch var med i Verdenskrigen. Efter hjemsendelsen blev han smed i Terp. Han døde 21. jan. 1968. Havde en bror ved navn Jes Peter med i krigen.

+ **Martin Jensen Knudsen**, født i Bedsted 17. okt. 1897, søn af postbud og kirketjener i Bedsted, Martin J. Knudsen (1859-) og Dorothea Margrethe Knudsen. Martin Knudsen blev indkaldt til

krigstjeneste og faldt i Frankrig 6. juli 1918. Han blev 19 år gammel. Havde en bror med i krigen: Jens.

Andreas Jensen Haugaard, født i Bedsted 22. jan. 1898, søn af gårdmand i Bedsted, Peter N. Haugaard (1867-) og Henriette Høier. Han blev indkaldt til krigstjeneste 29. nov. 1916 og uddannet som maskingeværskytte ved livgarden i Berlin. Sidst i krigens tid kom han til Vestfronten i Artois i Frankrig, hvor han var med fra 27. aug. indtil våbenstilstanden 11. nov. 1918. Blev hjemsendt den 1. feb. 1919. Han blev senere gårdmand i Bedsted. Han døde 9. okt. 1970. (Se mere om ham i tillægget side 119-25)

Mads Iversen Gubi, født i Bedsted 22. apr. 1898, søn af skrædder i Bedsted, Martin Gubi (1858-) og Johanne Lindholm. Mads Gubi var med i krigen og lå til sidst bl.a. i Antwerpen.

Otto Jensen, født i Amdrup 12. maj 1898, søn af træskomager i Arndrup, Andreas Jensen (1856-) og Anne Christine Fredensborg. Otto Jensen kom senere med i krigen, men hans videre skæbne er ukendt. Havde 5 brødre med i krigen: Peter, Marius, Bernhard, Hans og Carl.

+ **Christian Jensen Løbner**, født i Bedsted 22. maj 1898, søn af smed i Bedsted, Eduard P. Løbner (1866-) og Caroline Brinck. Christian Løbner blev senere hen i krigen indkaldt, men var på dette tidspunkt syg af en kronisk nyresygdom. På vej hjem på orlov blev han anholdt af en vagtsoldat, og da Christian ikke havde papirer på sig, blev han ført til Flensborg, da man troede han ville desertere. Her kom moderen for at få ham med hjem. 8 dage senere kom gendarmen for at kontrollere om Christian var stukket af over grænsen til Danmark, men var da i stedet død af sin sygdom. Moderen var ved at bage til begravelsen da gendarmen kom på kontrolbesøg og fik da serveret kaffe. Christian blev 22 år. Havde 4 brødre med i krigen: Peter, Johannes, Anton og Martin. (Oplysninger fra Annelene Løbner, Aabenraa)

Hans Christian Jensen, født i Bedsted 20. aug. 1898, søn af arbejder i Bedsted, August Jensen (1867-) og Anne Cathrine Mathiesen. Hans Chr. Jensen var med i Verdenskrigen, og blev efter hjemsendelsen møbelsnedker i Hellevad.

+ **Hans Peter Holm**, født i Amdrup 19. sept. 1898, søn af landmand i Arndrup, Sønnik Peter Holm (1846-) og Anne Christine Skov. Hans P. Holm blev indkaldt til krigstjeneste i 1916. Han kom til Flandern på Vestfronten, hvor han faldt 21. marts 1918. Han blev 19 år.

Johannes Enemark, født 7. okt. 1898, søn af gårdmand i Bedsted, Hans Paulsen Enemark (1870-) og Andrea Haugaard. Johannes Enemark blev i 1916 indkaldt til krigstjeneste og blev hen i mod slutningen af krigen taget til fange af franskmændene og førtes til fangelejren i Aurellac. Efter hjemsendelsen i foråret 1919 blev han gårdmand i Bedsted. Han døde 10. feb. 1955.

Andreas Peter Jensen, født i Hjordkær 3. dec. 1899, søn af snedker i Hjordkær, Hans Peter Jensen og Marie Kathrine Christensen. Andreas Jensen blev sendt til fronten sidst i krigens tid. Efter hjemsendelsen blev han smed og gasforhandler i Bedsted. Han døde 21. juli 1963.

Johannes Andreas Østergaard, født ca. 1900, søn af gårdmand i Københoved, Jens Østergaard (1877-) og Ingeborg Hørlück. Johannes Østergaard nåede lige, trods sin unge alder, at komme med i krigen. Senere blev han fra 1932-40 gårdmand i Bedsted på herredsfogedgården. Hans videre skæbne er ukendt.

Christian Jessen Andersen, født 24. nov. 1898, søn af skomager i Bedsted, Anders H. Andersen (1868-) og Theoline Oggesen. Christian Andersen blev indkaldt til infanteriet 16. nov. 1916 og uddannet i Dresden. Kom herefter med i krigen på Vestfronten. Efter tankslaget i november 1917

var han i december med til at bjærge de tanks tyskerne havde erobret. Kæmpede også på et tidspunkt sammen med Mathias Brodersen fra Terp og Johannes Tjørnelund i slagene ved Arras og Yserkanalen. Fik senere tildelt jernkorset af 2. klasse. Under en orlov til hjemegnen deserterede Christian Andersen ved at tage over Kongeå grænsen ved hjælp af "Pigen fra Kamtrup", Karen Poulsen, der menes at have hjulpet 300-400 desertører over grænsen til Danmark. Efter krigen kom han hjem og blev herefter husmand i Bedsted. Han døde 13. okt. 1967. Havde en bror med i krigen: Jes Peter. (Oplysninger fra Jørgen Bendorff, Tønder)

+ **Andreas Richard Haugaard**, født i Bedsted 2. apr. 1899, søn af kådner i Bedsted, Asmus Haugaard (1864-) og Maren Frei. Andr. Richard blev senere hen i krigen sendt til Vestfronten, hvor han faldt i Pinon i Frankrig 27. juli 1918. Han blev 19 år.



Tre unge og håbefulde drenge i konfirmationsalderen. Nogle år senere blev de indkaldt til krigstjeneste og kun den midterste kom levende hjem. De to andre faldt. De tre drenge er fra venstre: Martin Knudsen (1897-), Hans Chr. Jensen (1898-) og Andreas Richard Haugaard (1899-). Billedet er lånt af Iver Gubi, Bedsted i 1984.

NN Wriedt. Var søn af en røgter på Sivkro. NN Wriedt måtte straks ved Verdenskrigens udbrud af sted. Han nævnes som kanoner i krigen. Hans videre skæbne er ukendt.

Peter Paulsen, Øster Terp. Han nævnes som en af dem, der straks ved krigens start skulle af sted til fronten. Han er ikke identificeret.

Hans Christiansen, Øster Terp. Han nævnes som en af dem, der straks skulle af sted i krig. Han er ikke identificeret.

Kilder:

- "Gemeinde Kronick". I denne bog, der findes på Landsarkivet i Aabenraa, har sognepræst Nic. C. Nielsen noteret sig de navne, der blev indkaldt til krigstjeneste straks efter krigens udbrud den 1. aug. 1914. Bedsted Præstearkiv.
- Mindeblade for faldne i Verdenskrigen 1914-18. 5 pakker, alfabetisk ordnet. Landsarkivet i Aabenraa.
- Navnefortegnelse til monumentet i Marselisborg Mindepark. Landsarkivet i Aabenraa.
- Jørgen Bendorff, Tønder: Oplysninger om krigsdeltagere samt lån af billeder, aug. 2001.
- Annelene Løbner, Aabenraa; Oplysninger om personer af Løbner slægten, der var med i krigen. Da deres forældre på krigsudbruddets tid ikke boede i Bedsted, blev sønnerne derfor heller ikke medtaget på mindestenen på Bedsted kirkegård.

- Ivo Jessen, født Brodersen, Ravsted: Oplysninger om sin bedstefar, Carl Brodersen og hans 3 brødre samt lån af billeder, nov. 2002.
- Se artiklen om mindestenen på Bedsted kirkegård over faldne fra Første Verdenskrig side 83.
- I nærheden af Marselisborg Slot i Århus ligger en mindepark med navnene på over 4.140 dansksindede sønderjyder, der mistede livet i Første Verdenskrig. Mindeparken blev indviet 1. juni 1934. Udover de faldnes navne, fødested og fødselsdato, nævnes også datoen for deres død og stedet hvor de faldt. De fire store relieffer i mindeparken symboliserer: Udmarchen, Krigen, Freden og Hjemkomsten. Teksten på mindepladen er forfattet af daværende statsminister J. C. Christensen (1856-1930).