

Schmidt, Eilhart Christian (1895-1916)

Supplerende oplysninger indsendt til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

(LS.X.1.8) Eilhart Christian Schmidt

- 1895- Født den 17 feb. i Spandet, søn af Niels Lassen Schmidt og Margarethe Straadt.
- Ved indkaldelsen til det preussiske militær var Eilhart tjenestekarl i Rangstrup, Preussisk undersaat, havde dansk modersmål og sindelag.
- 1916- Faldt den 8 sep. under I. Verdenskrig i Galizien, ved landsbyen Skomorochy i Ukraine. Hans militære rang var musketier.

Eilhart (Ejnar) Christian Schmidt's navn findes på Mindestedet i Marselisborg, en mindetavle i Tirslund Kirke, gravsten på Schultz-familiens gravsted på kirkegården i Tirslund, en mindetavle fra 2013 i Braine, Frankrig og endvidere findes der et mindeblad over ham.

Brev fra skyttegravene:

Til Lene

*Jeg sidder nu alene
og Tiden bliver lang
saa vil jeg til dig skrive
for aller sidste gang.
Så mange glade Timer
vi sammen levet har
og må nu afsked tage
og rejse hver vor Vej.*

*I Skyttegrav jeg kæmper
mens dig jeg for mig ser
hvorfor mon du forlod mig
og ej mig elsker mer ?
jeg ligger næsten vaagen
den hele ganske Nat
og tænker paa dig kære
som nu mig har forladt.*

*Og nu saa her til Slutning
jeg ønsker for dig vil
at du maa leve lykkelig
hvis ej vi ses igen.
Men Haabet er ej bristet
og Modet er ej tabt
Farvel, Farvel min kære
For allersidste Gang.*

Eilhardt.

Da ovennævnte blev skrevet var Eilhardt Christian Schmidt fra Spandet musketier ved Regiment 65 på Østfronten i Rusland.

Brudstykker fra Eilhardt Christian Schmidts dagbog:

12 juli, 1916 Vi ligger i Reserve. Om Aftenen kl. 1900 fik vi Befehl til at rykke af. 10 Minutter efter rykkede vi af til Banegaarden. Der blev vi udladet og kom i Kvarter.

13 juli, 1916 Rykkede vi ud i en reservestilling. Vi kom dertil om natten kl. 0300. Artilleriet skød på vores Stilling. Så sov vi til vi fik Kaffe om Morgen.

14 juli, 1916 Alt er roligt. Flyverne er oppe i Dag. Artilleriet skyder efter vores Ordre.

20 juli, 1916 Alt er roligt.

22 juli, 1916 Russisk Artilleri skyder mod os. Vi maa forlade vores Understand. Vore flyvere er oppe, og der bliver skudt efter 2 balloner. Men det lykkedes ikke at faa dem ned. Vi har beskudt et russisk Batteri med 6 Fuldræffere.

27 juli, 1916 Om Aftenen var der 2 lyskastere over vores Stilling. Jeg var ude at grave en Understand fra 11-1200 om aftenen.

28 juli, 1916 Kl 0400 i morges gjorde russerne et Angreb på vores Grav; men maatte vige, da østrigerne jog dem tilbage og op af vores Grav. Russerne har haft svære Tab.

30 juli, 1916 Om formiddagen fik vi stærk Morterild, og om Middagen angreb russerne. Vi laa i Reserven og skulle tilbage for at hjælpe dem i Lejren.

31 juli, 1916 Om Morgen kl. 0600 marcherede vi videre en Times tid, og vi laa saa i Reserve i en Skov. Der gravede vi os ned paa Grund af Artilleriild. Her kom vi i Stilling og afløste Regiment 223.

XX aug., 1916 Nu skød vores Artilleri og russerne svarede igen. Nu indtog østrigerne Graven fra russerne.

XX aug., 1916 Om Morgen begyndte russerne at skyde og blev ved til henimod Aften.

Schmidt, Eilhart Christian (1895-1916)

Supplerende oplysninger indsendt til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

XX aug., 1916 Vi har haft en Gefægt med russerne og drev dem tilbage. Der var mange døde. Vi marcherede over (mod) Floden Slutalje. Nu svømmede vi over Floden og gik imod Fjenden, og derved (Her ender Dagbogen)

NB! Det var strengt forbudt for soldaterne at føre dagbog under krigen.

